

Ärade medlemmar

Angelicasällskapet har nyligen mottagit en säregen och unik förfrågan, där våra medlemmar tros kunna vara behjälpliga. Vi är inte i en position att delge vilka avsändarna är utan kan endast understryka att deras förfrågan är av yttersta betydelse och deras uppdrag måste hanteras med största seriositet.

Den belöning som utlovats kommer att betyda mycket för detta anrika sällskap och såklart även er ställning inom detta. Ni som mottar detta brev är alla medlemmar som valts ut av oss i styrelsen som särskilt lämpliga. Vårt beslut är slutgiltigt.

Er uppgift är enkel. Ni ska söka upp och rapportera till oss om en saknad familj i Arkham, MA som har släktskap eller ursprung kopplade till den närliggande staden Innsmouth, MA. Den senare har nyligen jämnats med marken och en stor del av dess invånare häktats. Inom staden ska en lokal och inhemska tro ha bedrivits, en tro med starka ockulta kopplingar. Exakt vad denna ska ha inneburit är oklart, men den misstänks ha kopplingar till allt ifrån kidnappningar till potentiella mord. Familjer med släktband till staden har undersökts för att säkerställa att aktiviteterna inte bedrivits utanför stadens gränser. Det har kunnat konstateras att en familj saknas och dess namn är ännu okänt.

Det är här ni kommer in i bilden. Vi önskar att ni ska söka efter den saknade familjen. Svaren finns sannolikt i arkiven på Stadshuset, där all information om Arkhams invånare och släkter finns sparad. Problemet är att arkiven är svårnavigerade utan tillgång till familjens namn. Då det rör sig om en familj som mycket medvetet försökt att dölja sina släktband kommer uppgiften därför att bli utmanande. Ni kan behöva förstå mer om Innsmouths säregna trossystem för att kunna gå till botten med den här saken.

Vi vill ha bekräftade namn på personerna och ifall de har någon koppling till något utöver det vanliga så vill vi se bevis på detta. Då ska även ordinarie myndigheter informeras så att familjen kan samlas in och genomgå en rättslig prövning.

Svik oss inte.

Signerat

Herman Lamar

Hermann Lamar, ordförande

Regeringen ingriper mot Innsmouth!

**Över 200 gripna och över 30 dödade
i enormt tillslag mot hamnstaden**

Tidigt på morgonen den 12 februari utfördes en koordinerad räd mot staden Innsmouth, efter att skäliga misstankar uppstått om omfattande brottslig och på andra sätt samhälls-farlig och moraliskt degenererad verksamhet i staden. Tillslaget var ett samarbete mellan flottans underrättelsetjänst, marinkåren och kustbevakningen. Tillsammans mötte de stort motstånd och cirka 35 personer ska ha dödats. Under tillslaget bekräftades att det i staden bedrivits stora mängder spritsmuggling, slaveri och gängkriminalitet.

Operationen blev mycket lyckad och över 200 personer har gripits och förvaras i fångläger i inväntan på slutgiltig dom. Staden har under en lång tid undvikits av folk i närliggande orter och detta bekräftar att många av de rykten som kretsat kring staden genom åren varit sanna.

Kära herr Garrison

Vi har sedan länge varit trogna läsare av er rapportering och alltid följt det ni har skrivit med stort intresse. Ert sökande efter sanningen, samt er oräddhet, har fått oss att tro att ni vore rätt person att hjälpa oss. Vi har information om staden Innsmouth som allmänheten behöver få veta. Staden och de som styr den är livsfarliga. Jag och min man har tvingats fly och vi fruktar nu för våra liv. Jag kan inte delge mer information brevledes, då jag oroar mig för att de skulle läsas. Kan vi mötas?

Fru Elizabeth Dexter med make

Fru Dexter

Jag har läst ert brev och tackar
att ni har sökt upp mig.

Jag vill kunna göra allt jag kan
för att hjälpa er. Jag förstår att
informationen är känslig och
därför inte kan delges i text.

Jag föreslår ett möte intill
Eleanor Peabody's hem för
behövande i River Town,
mötestid 10:30 P.M.

Signed Maurice Garrison,
Arkham Advertiser

7 mars 1919

Maurice Garrison påträffades på morgonen i floden då jag gick morgonens rutt. Kroppen påträffades flytandes med huvudet neråt, utefter kanten vid kanalen. Jag ropade men utan svar och konstaterade att kroppen verkade vara livlös.

Jag slog larm i min visselpipa och konstapel Carpenter, som befann sig på en tvärgata, var snart på plats. Tillsammans rörde vi oss ner mot kanalen och lyckades dra in kroppen mot kanten och sedan där dra upp den.

Jag kunde själv identifiera personen som Maurice Garrison, då hans utseende var känt för mig. Denna identitet kunde också styrkas av konstapeln. Då kanalen är ström ansåg vi det lönlöst att avgöra platsen från där kroppen fallit i. Vi kunde se blåmärken i ansiktet och på bitar av kroppen, som var mycket kall och nedkyld. Garrison hade med sig anteckningsblock och papper, men innehållet på detta hade suddats ut av vattnet. Vi kunde därför konstatera att den legat över natten.

Vid genomsökning hittades Garrison med två pluntor, varav en nästan var tom. Det var allmänt känt att Garrison ofta var berusad.

Detta styrktes efter samtal med redaktör Harvey Gedney där Garrison beskrevs som deprimerad och onykter. Som konstapel med många år vid Arkhams polisstyrka har jag vid flertal gånger stött på suputer som halkat och ramlat i vattnet, som då slagit i kroppen mot väggarna vid kanalen. Skadorna och Garrisons beskrivning var konsekvent med detta och de anteckningar som hittades kan ha varit ett brev med en farvälshälsning. Obduktion har inte beställts och hans dödsfall kommer att bedömas som drukkningsoolycka.

Ett tragiskt slut på ett tragiskt liv.

Konstapel S. Gordon, Arkham Poliskår

Staten Massachusetts



Staden Arkham

Födelseattest

Vid tjänstemannens kontor i Stadshuset i Arkham

JAG, Ethel Hill, intygar att denna attest,
utfärdad av stadshuset i Arkham och bärande av stadens sigill, är giltig och att
Sally Laurie Quaife Kön: Kvinna
föddes i Arkham i staten Massachusetts den: 15 oktober 1919
till föräldrarna: Elizabeth Quaife och Robert Quaife
Datum utfärdat: 20 oktober 1919

Ethel Hill

Tulane University - É-LdM

1 november 1907

Knutu

Drottning

Bränn denna bok innan de
hittar er också!



ÄRDE VÄN

DET ÄR MED EN STOR SORG SOM JAG MÅSTE
BERÄTTA ATT JAG HAR TAGIT BESLUTET ATT LÄMNA
VÅRT LAND FÖR ATT FLYTTA TILL BERLIN.

JAG KOMMER ATT SAKNA MÅNGA AV ER. JAG VILL
DÄRFÖR HEDRA DEN TID VI HAR HAFT GENOM ATT
BJUDA DIG PÅ DET STÖRSTA MÖJLIGA FIRANDET
INFÖR MIN FLYTT.

DU, KÄRE VÄN SKA NÄMLIGEN FÅ UPPLEVA DET
MEST EXKLUSIVA OCH MODERNA SÄTT ATT FÄRDAS:
OMBORD PÅ EN ZEPPELINARE. 200 METER UPP I
LUFTEN KOMMER VI ATT ÄTA OCH DRICKA GOTT,
DANSA OCH FESTA UNDER DE TRE DAGARNA RESAN
TILL BERLIN PÅGÅR. DET KOMMER ATT BLI DEN
MEST STORSLAGNA FEST JAG NÅGONSIN ANORDNAT
OCH JAG SER FRAM EMOT ATT DELA DEN MED DIG.
DU KOMMER SÅ KLART ÄVEN ATT BJUDAS PÅ EN
LIKA HÄRLIG RETURRESA.

OSÄ SNARAST TILL MIN ASSISTENT MARIAM
BISHOP FÖR ATT ANORDNA TRANSPORT. ÅVFARD
SKER DEN 29 OKTOBER, KLOCKAN 1:00 AM FRÅN
FLYGFÄLTET I LAKEHURST, NEW JERSEY.

JAG SER FRAM EMOT ERT SÄLLSKAP



ER VÄN

Jay Fitzgerald

Fyndet påträffades i ett litet område utanför Arkham och kan beskrivas som en ovanligt färgad sten med säregen, något porös struktur. Jag har visat den för geologiska institutionen, men ingen där har kunnat avgöra dess ursprung.

Vidare studier av fyndet, efter intervjuer med lokalbefolkningen som verkar påvisa att fyndet är celestiellt i sitt ursprung, där flera beskriver ett meteoritnedslag som ska ha skett.

Fortsatt utredning av platsen där den har slagit ned visade att stora delar av området intill ska ha påverkats, med en utdöd flora och en till stora delar insjuknad fauna. Lokalbefolkningen kallar platsen den förbannade heden.

Jag ser dock ingen anledning för oss att vara oroliga.

Renee har teorin att att objektet skulle kunna vara radioaktivt. Jag har svårt att tro detta och min teori är att hon endast säger detta i en förhoppning att bli en ny Curie. Patetiskt.

Vi har fått ett erbjudande om en resa till
Tyskland och Renee föreslog att ta tillfället
i akt att studera fyndet och kanske
konsultera europeiska experter på plats.
Kanske kan de ge mer insikter än kläpar-
na på geologiska institutionen.
För en gångs skull en bra idé ur flickans
mun. Vi kommer att ta med stenen på
resan.

Jag har spenderat mer tid med fyndet
under kvällen. Försökt förstå dess hemligheter.

Det är som att den pratar med mig.

BARA MED MIG.

Det är mig den är menad för!

Fyndet är mitt! Mitt säger jag. Bara mitt.

Den är min att studera, min att presentera
och min att bli hyllad för.

Renee tittar mer på fyndet. Jag oroar mig
för vad hon kan vilja göra med mitt fynd.

Jag slår vad om att någon vill ta mitt
fynd.

Det måste stoppas.

Min käse bror,

Förlåt mig för så mycket. Förlåt mig för att jag inte varit en del av ditt liv.

Förlåt mig för att jag dömt ut dig.

Det finns så mycket mer jag vill be om ursäkt för och nu känns det som att det är för sent.

Läck att du berättade för mig om dig och din älskade Juan. Jag kan inte föreställa mig tryggheten av att bära på hemligheten om ett förhållande och dessutom om hans ursprung. Läck för att du berättade om er.

Jag önskar er all lycka i Berlin: det förtyllnas ni båda.

Jag hoppas att det här brevet når dig säkert och att jag kommer att få se dig igen.

Men i Norsmans koffert finns en meteorit. Den har gjort något med Norman och han är inte sig själv. Jag kommer att bära upp den till maskinsvensmet för att gömsna den eller kasta den från skeppet. Jag är rädd för vad den har gjort med mig. Jag hoppas att jag kommer att överleva detta.

Snälla bror, förlåt mig. Jag önskar att jag kunde höra din röst en sista gång.

Din älskade syster.



98 ft

